

Radikal Ungdoms Principprogram

Det frie menneske

I Radikal Ungdom tror vi på mennesket og den personlige frihed. Med den personlige frihed følger både et ansvar for sit eget liv og det samfund, man er en del af.

Vi er først og fremmest defineret af, at vi er mennesker og først derefter af, hvor vi kommer fra socialt og kulturelt. I det moderne samfund stilles alle mennesker lige, fordi fornuften – modsat kultur, etnicitet, religion, køn og seksualitet – udgør et fælles grundlag for forståelse mellem mennesker.

Hensynet til fællesskabet må aldrig ske på bekostning af det enkelte menneskes grundlæggende rettigheder: almindelig valgret og valgbarhed, ytringsfrihed, forenings- og forsamlingsfrihed, religionsfrihed, lighed for loven, retfærdig rettergang og respekt for den private ejendomsret. Mennesket har også ret til at bevæge sig frit på tværs af grænser, så man kan udleve sine drømme og sit potentiale i hele verden. Både rettigheder og ansvar skal gøre sig gældende for alle borgere - uanset baggrund. Vigtigt er det dog, at borgerne har frihed til noget - og ikke kun fra noget.

Det er et fælles ansvar at sikre lige muligheder for alle, og det er et personligt ansvar, at få det bedst mulige ud af livet. Vi tror på, at det enkelte menneske er bedst til at vurdere, hvordan det vil leve sit liv, og at politikerne ikke skal være smagsdommere over, hvad det gode liv er. Så længe det ikke går ud over andre, skal man have lov til at gøre, hvad man har lyst til.

Disse principper er fuldstændig afgørende for, at mennesker kan behandles lige og føle sig frie.

Det mulighedsgivende samfund

I Radikal Ungdom tror vi på, at samfundet er summen af personlig frihed og et stærkt fællesskab, og at frihed for den enkelte ikke kan skabes uden lighed for loven, socialt ansvar og demokratiske institutioner. Det er fællesskabet i et samfund, der giver muligheden for det frie, retfærdige og lykkelige liv.

Samfundet skal indrettes, så alle borgere har mulighed for, og bliver tilskyndet til, at deltage i vores fællesskaber. Vi tror på, at demokratiet er den styreform, der er bedst til at sikre mennesket flest muligheder for at indrette sit eget liv på bedste vis. Vi mener, at mennesket bør tage del i samfundets overordnede og forpligtende fællesskab - demokratiet.

Samfundet og staten er ikke et mål i sig selv, men et redskab, der skal sikre menneskets muligheder for at udvikle sig og sine værdier.

Det mest mulighedsgivende, vi som samfund kan give hinanden, er fri og lige adgang til uddannelse hele livet. Gennem uddannelse udvikler mennesket en forståelse for sig selv og sine omgivelser og bliver istand til at udforme og udleve sin egen forestilling om det gode liv. Uddannelse er vores nøgle til at deltage som borgere i samfundet på lige vilkår med hinanden. Radikal Ungdom går derfor ind for både ret og pligt til uddannelse.

I vores drømmesamfund har alle lige muligheder. Det kræver, at staten og samfundet aktivt hjælper mennesker, der ikke kan hjælpe sig selv. Velfærdssamfundet skal være med til at give mennesker på kanten af samfundet et løft op, så de selv er i stand til at skabe det, de mener, er et godt liv.

Gennem fri og lige adgang til uddannelse sikres der lige muligheder for alle i samfundet. Dette gør borgerne i stand til at nytænke vores samfund og dermed skabe en bedre verden til gavn for alle.

Det progressive samfund

I Radikal Ungdom tror vi på, at fremtiden rummer nye muligheder for samfundet, der kan komme alle til gode og gavn. Vi vil tænke stort og ikke hænge fast i traditioner og "plejer". Politiske beslutninger skal derfor tages på et oplyst grundlag under hensyn til nutidens og fremtidens mennesker.

Vores samfund skal baseres på fremadskuende politik - vi skal tage forskud på både sorger og glæder, når det kommer til nye vilkår som globalisering eller ny teknologi. Der er ingen uddannelse uden viden. Derfor mener vi, at det er vigtigt med fri og uafhængig forskning. Forskning skaber nye muligheder for mennesker og nytænker vores måde at leve på. Verden forandrer sig hele tiden, og derfor skal vores politik bæres frem af kreativitet og nytænkning. Dette skal ske med humanisme som grundsten, hvilket betyder, at vores samfund skal indrettes med fokus på det enkelte menneskes udvikling i frihed.

For Radikal Ungdom er det aldrig et mål i sig selv at bevare - tværtimod er det gennem reformer og forandring, at vi skaber et bedre samfund. Vi er ikke bange for fremtiden - vi har ambitioner for den. Et progressivt samfund kræver et velfungerende demokrati. Derfor ønsker vi et opgør med forældede magtinstitutioner og konstruktioner, der begrænser det frie demokratiske mennesker.

Vi tror på muligheden for fremskridt - både for det enkelte menneske og for samfundet.

Det ansvarsfulde samfund

I Radikal Ungdom tror vi på, at vi har ansvar for hinanden, for vores samfund og for vores klode. Det enkelte menneske skal være frit, og med friheden følger et ansvar for eget liv. Den enkelte har også ansvar for at bidrage til fællesskabet, hjælpe sine medmennesker og sikre fremtidige generationers mulighed for at leve i et frit og rigt samfund.

Vi mener, at staten skal beskytte samfundets minoriteter, så alle har samme rettigheder uanset baggrund, og vi skal bekæmpe al form for diskrimination.

Vi mener, at staten skal sikre fri og lige adgang til sundhedsbehandling, så alle borgere, uanset hvilke livsvilkår de fødes ind i, har muligheden for at leve et godt liv. Det skal ske gennem et sundhedssystem, der fokuserer på forebyggelse og sundhedsfremme i stedet for symptombehandling.

Vi mener derudover, at staten skal hjælpe samfundets udsatte og sikre, at ingen borgere lever et liv i fattigdom. Vigtigst af alt er de børn, der vokser op med sociale problemer tæt ind på livet. Dem har staten et ansvar for at løfte, så de også går en lys fremtid i møde.

Også det enkelte individ har et ansvar for deres medmennesker. Vi - borgere, civilsamfund og virksomheder - må aldrig fralægge os ansvaret for at skabe et samfund, hvor alle mennesker bliver mødt med hjælp og medmenneskelighed.

Vi ser hverken økonomisk lighed eller vækst som mål i sig selv, men ønsker at bygge et samfund op, hvor ingen mennesker lever i fattigdom, og hvor alle har muligheden for at udfolde deres potentiale. Staten skal - med respekt for miljø og klima - give de bedst mulige rammer for, at virksomheder kan skabe økonomisk fremgang til gavn for borgerne og samfundet. Her er innovation, frihandel og kvalificeret arbejdskraft helt afgørende.

Skattesystemet skal til enhver tid sikre, at den velstand, som samfundet og virksomheder skaber, kommer hele befolkningen til gode, og ikke blot ophobes hos de rigeste. En sund klode er en forudsætning for menneskets overlevelse, og naturen giver mulighed for både værdiskabelse og store oplevelser. Derfor skal vi tage ansvar for vores fælles natur og klode. Hvis fremtidens generationer skal have de muligheder, som vi har haft, er vi nødt til at satse på en mere bæredygtig måde at forbruge på. De menneskeskabte klimaforandringer er nutidens største og mest presserende udfordring, som vores generation skal løse. Staten og det enkeltes ansvar stopper ikke ved grænsen. Vi skal insistere på et stærkt internationalt udsyn og arbejde for, at morgendagens verden bliver endnu bedre.

Den åbne verden

I Radikal Ungdom tror vi på, at Danmark, som et lille land er nødt til at være en nation, der åbner sig mod verden og tør kigge udad. Hvis vi lukker os inde om os selv, bliver vi kørt over af verdens stormagter, hvad enten det er militært, økonomisk eller kulturelt. Hvis vi derimod tør investere i internationale fællesskaber, kan vi gøre Danmark og verden større.

Når vi samarbejder i Europa, kan vi løse de mange udfordringer, der går på tværs af landegrænser. Derfor drømmer vi først og fremmest om et føderalt europæisk samarbejde uden forbehold, hvor medlemslandene - med respekt for hinandens forskelligheder - tør sætte egne landegrænser til side i en fælles indsats for fred, frihed og frihandel.

Som en fuldt ud integreret del af det europæiske fællesskab, bliver vi også i bedre stand til at kæmpe for en udvidelse af den internationale retsorden, som vil gavne både Danmark og resten af verden. Vi ønsker en verden, hvor ret og ikke magt er afgørende. Forpligtende samarbejde på tværs af hele kloden skaber fred, økonomisk vækst og kulturel forståelse på tværs af lande. Derfor skal Danmark gå forrest i indsatsen for at fastholde stærke, effektive og demokratiske internationale organisationer.

Vi tror på en verden, hvor samarbejde og sammenhold står over snævre egeninteresser. Når dele af verden rammes af ulykke, er det ikke kun deres problem. Det er alles problem. Vi skal insistere på at udvikle fattige og ustabile lande, så alle får mulighed for at udleve deres drømme, uanset hvor de er født. Som et rigt samfund har vi et ansvar for at hjælpe dem, der ikke har været heldige at blive født i et land med privilegier og velstand.

På samme måde må Danmark ikke sidde på hænderne, når civile bliver nedslagtet af magtbegærlige tyranner eller ved drabelige borgerkrige. Militær indgriben skal altid være sidste udvej i løsningen af konflikter, men må ikke fuldstændig afskrives som et middel, der i visse situationer kan hjælpe nødstedte borgere med at få den frihed og de muligheder, de fortjener.

Vi vil et Danmark, som ikke dukker sig og er bange for verden. Vi skal se verden i øjnene og indtage den. Kun sådan kan vi få maksimalt udbytte af de enorme muligheder, som globaliseringen rummer, til gavn for danske borgere, virksomheder og verden omkring os.

Vedtaget på Radikal Ungdom af 1994's landsmøde i Odense den 29. - 31. oktober 2004.

Ændret på Radikal Ungdom af 1994's landsmøde i Århus den 24. - 26. oktober 2008.

Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Horsens d. 18.-20. august 2017.